

Hamd Alemlerin Rabbi ve Nuh'un, İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed'in (صلی الله علیه وسلم) Rabbi Allah'a dir. Allah'ın selamı ve bereketi hepsinin üzerine olsun.

Birçok sahîh hadiste Resulullah (صلی الله علیه وسلم), kendi vefatından sonra, hariciler (devletin otoritesini kabul etmeyip ona başkaldıranlar) olarak isimlendirilen bir grubun ortaya çıkacağına dair uyarır ve bunun sürekli tekrarlanacağını haber verir. Bunların İslam ümmetini terk edeceğini, müslümanları günahlardan dolayı kafir ilan edip, müslümanlara karşı savaşacaklarını belirtir. Onların çoğu kötü özellikleri hakkında haber vermiş ve Müslüman yöneticilere onlarla savaşmayı ve onları öldürmeyi emretmiştir. Nitekim bu grup [Hariciler] ilk kez Resulullah (صلی الله علیه وسلم) dan 30 yıl sonra ortaya çıkar. O hariciler El-Kaide ve IŞİD gibi teröristlerin öncüleridir.

Bu konudaki hadislerin en meşhur olanları: **"Onlar okun yayı terk ettiği gibi İslamı terkederler."** (Sahih Muslim 2496). **"Onların imanı boğazlarını geçmez."** (Sahih El Buhanî 5057). **"Kuran okurlar fakat okudukları köprücük kemiklerini geçmez."** Bu onların cahilliklerini ve sahte ilimlerini ifade ediyor. (El Buhanî 5058 ve Muslim 2456). **"En güzel şekilde konuşurlar."** Yani süslü ve gösterişli sözler kullanırlar. (El Buhanî 5057). **"Siz (sahabeler) namazlarınızı ve oruçlarınızı onların (haricilerin) namaz ve oruçları yanında küçümsersiniz."** Kendilerini takvalı gösterirler. (Muslim 2455). **"Onların yaşı genç, akılları kıtır."** (El Buhanî 5057). **"Onların konuşması güzel ve gösterişlidir, fakat amelleri kötüdür."** (Ebu Davud Es Sünen 4765). **"Onlar yaratılanların en kötüleridir."** (Muslim 2469). **"Onlar Allah'ın Kitabına çağırırlar fakat Allah'ın Kitabı ile hiçbir alakaları yoktur."** (Ebu Davud Es Sünen 4765). **"Dünyada öldürülenlerin en şerhileridirler."** (Ibn Mace 176).

Resulullah (صلی الله علیه وسلم) ayrıca şöyle buyurdu: **"Onlar her defasında zuhur edeceklerdir, her ortalığa çıktıklarında öldürülecekler, ta ki orduları içinden Deccal çıkana kadar..."** (Ibn Mace 176). **"Onlar cehennem köpekleridir."** (El Lalakai (8/1232). Ve bunlara benzer başka hadisler rivayet edildi.

Müslüman liderler hariciler ile savaşmakla emrolundu !

Resulullah (صلی الله علیه وسلم) hariciler fitneleriyle ortaya çıktıklarında, onlarla savaşmayı ve onları öldürmeyi yöneticilere emreder: **"Onlarla nerede**

karşılaşırsanız onları öldürün zira hesap günü onları öldürenlere mükafat vardır." (El Buhanî 6531). Bundan dolayı dördüncü raşid halife **Ali Bin Ebu Talib (رضی الله عنه)** zamanından beri müslüman yöneticiler ve alimler, Haricilere karşı savaşmaya kesintisiz devam etmişlerdir. Resulullah (صلی الله علیه وسلم) ayrıca şöyle buyurdu: **"Onları öldürüne müjdeler olsun."** (Ebu Davud Es Sünen 4765). **"Eğer onlara yetişseydim, onları Ad kavmi katledildiği gibi katlederdim."** (El Buhanî 6995). Yani onlardan hiçbirimse bırakmazdım, hepsini öldürürdüm. ¹

İslam alimlerinin hariciler hakkındaki görüşleri

Geçmiş ve günümüzün bazı alimleri (İmam **Abdulaziz bin Baz** gibi) haricilerin mürted ve kafir olarak İslamdan çıktıklarını söylemişlerdir. Buna delil olarak Resulullah (صلی الله علیه وسلم) **"okun yaydan çıktığı gibi İslamdan çıkacaklardır"** hadisini göstermişlerdir. Sahabeden **Ebu Umame El Bahili (رضی الله عنه)** demiştir ki: **"Cehennem ehlinin köpekleri, müslümanları fakat sonra kafir oldular."** ² Çünkü onlar İslam şeriatında haram olanı helal kıldılar, öldürülmesi haram olanı öldürmek gibi.

İmam El Acurri (ö. 360H.) Şeriat adlı eserinde şöyle demiştir: **"Harici birisinin devlet reisine -zalim veya adaletli olsun- başkaldırıldığını, etrafına insanları toplayarak isyan başlattığını ve müslümanlara karşı kılıç çekip öldürmelerini meşru kıldığını gösteren ve bunların harici yolu ve metodu üzere olduğunu gören kişi bilmeliki, haricilere aldanmak caiz değildir. Çünkü her ne kadar güzel Kuran okusalarda, namazlarında uzun dursalarda, devamlı olarak oruç tutsalarda, ilim ile güzel şekilde hitap etselerde, bunların yolu haricilerin yolu ve metodudur."** ³

İbn Hazm El Endulusi (ö.456H.) şöyle demiştir: **"Ve onlar Müslümanların güvenli ortamını bozmak için çabalarlar. İnananları, müslümanları gruplara bölerler. Din ehline kılıç çekerler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Hariciler ve Şiilere gelince onların bu konuda yaptıkları malumdur, bundan söz etmek bile dile ağır gelir."** ⁴

Şeyh Ahmed El Harrâni (ö. 728H.) müslümanların haricilerle savaşmasını ve onları öldürmelerini zorunluluk olduğunu belirtir. Çünkü bu yönde dine emirler vardır. O şöyle der: **"Müslümanların yolu her zaman bu yöntem üzeridir (yani haricilere karşı savaşıp onları öldürmek). Onları (haricileri) tekfir etmediler,**

mesela **Ebu Bekir Sıddık'ın (رضی الله عنه)** savaşa açtığı kimseler gibi. Ancak buna rağmen birçok sahîh hadiste Allah Resulü (صلی الله علیه وسلم) onlara karşı savaşmayı emretmiştir. Ve bu (haricilerin tekfir edilmemesi) birçok sahîh hadiste geçen Allah Resulü'nün (صلی الله علیه وسلم) onlara karşı savaşın emrine rağmen vuku bulmuştur. Ayrıca onlar hakkında **Ebu Umame'nin** Tirmizi ve diğerlerinde bulunan hadisinde **"Gökyüzü altında öldürülenlerin en şerhileridirler ve onlar tarafından öldürülen ne mükemmeldir."** Yani müslümanlara bunlardan zararlısı yoktur, ne yahudiler ne de hristiyanlar. Çünkü hariciler düşüncelerini kabul etmeyen her müslümanı öldürmek isterler. Müslümanları tekfir ederek, kanını, malını helal kılarlar, çocuklarının katlini caiz görürler. Bunuda ibadet olarak görürler, çünkü cehaletleri ve bidatleri onları saptırmıştır." ⁵

Şeyh Ahmed El Harrâni ayrıca şöyle der: **"Ehli Sünnet onların (haricilerin) sapık bidatçıları olduğuna ittifak etmiştir. Onlara karşı savaşmayı sahîh rivayetler doğrultusunda vacib görmüşlerdir. Ve bu müminlerin Halifesi Ali ibn ebi Talib'in (رضی الله عنه) en üstün amellerindedir. O Haricilere karşı savaşmıştır. Sahabelerde onu haricilere karşı savaşmakta desteklemişlerdir."** ⁶

Muhammed bin Suleyman etTemimi'nin (ö.1205 H.) torunları kendi zamanlarında aşırı fikirlerle sahip olan harici gruplara reddiyeler vermişlerdir. O bölgenin (Arap Yarımadası) ehli sünnet alimleri, son 200 sene, daima haricilere karşı sözlü ve yazılı uyarılmışlardır. Son dönemde **Şeyh İbn Baz, Şeyh El Albani, Şeyh İbn El Üseymin, Şeyh Rabi bin Hadi El Medheli, Şeyh Mukbil bin Hadi, Şeyh Ahmed El Necmi, Şeyh Zeyd El Medheli, Şeyh Abdulmuhsin El Abbad, Şeyh Abdullah El Gudayan, Şeyh Salih El Fevzan, Şeyh Ubeyd El Cabiri, Şeyh Muhammed Bin Hadi** gibi selefi alimler haricilere karşı sürekli uyandı bulunmuşlardır. Bunlardan hayatta olanlar buna aralıksız devam etmektedir. Müslümanlar arasında hiç kimse bu Selefi alimler, selefi merkezler ve avrupadaki selefler kadar kimse sürekli olarak gayretle ve tutarlılıkla **"Cehennem Köpekleri"** hariciler aleyhinde konuşmamıştır.

Günümüz Haricilerinin Kökeni

Müslüman ülkelerde 20. yüzyılda ortaya çıkan hariciler, Mısırlı Seyyid Kutup'un öğretisi ve yazılanından

etkilenmişlerdir. Salah el-Halidi, yazdığı "Seyyid Kutup Min El Milad ila al-İstihad" adlı biyografide, Seyyid Kutup'un önce 15 seneye boyunca Avrupalı materyalist felsefeleri (marksizm, komünizm) üzerinde yoğunlaştığını belirtir. Bir sürede laik Vefd partisine katılır. 1940'ların başında mason locasının önde gelen yayın organı olan "Mısır Tacı" adlı gazetede yazarlık yapar. Burada Amerika ve İngiltere ordularını Hitler'e karşı kuvvetli bir şekilde savunur. 1940'ların sonunda islam hakkında yazmaya başlayınca, komünizm ve sosyalizm geçmişini, az olan islami ilimi ile birleştirir. Seyyid Kutup'un, Cemal Abdunaser ve Özgür Subaylar Hareketini iktidara taşıyan 23 Temmuz 1952 Sosyalist Devriminde rolü olduğu söylenir, ancak bir sene sonra onlarla fikir ayrılığına düşmüştür. 1953 senesinde Müslüman Kardeşlere katılmış ve aşırı fikirlerini yaymaya başlamıştır. Günümüzün müslüman toplumlarının hepsini kafir ilan etmiş, islamdan hiçbir şey kalmadığını ve hepsinin İslam öncesi cahiliye dönemine döndüğünü iddia etmiştir. Bu iğrenç ve adaletsiz düşüncesini, Leninist bir tarzda yazarak, bütün Müslüman ülkelerinde devrim için çağrı yapmıştır. Bu yazılar daha sonra aşırı ve tekdüze gruplara ilham kaynağı olmuştur. Bu düşünceleri diğer islam ülkelerine yayıldı. Aşırı düşüncelerini doğrulamak için cihad ve küfür gibi islami kavramları çarpıtmış ve müslüman ülkelerde isyana teşvik etmeye çalışmışlardır. İslama ters olan bu düşünceleri esas alan hariciler, müslüman ülkelerde '70, '80 ve '90'lı yıllarda suikastler, bomba eylemleri yapmış, sayısız masum çocuk, kadın ve erkekleri katletmişlerdir. Zaten hariciler 1400 senedir müslümanları terörize etmektedirler.

ELKAİDE VE İŞİD

El-Kaide ve İŞİD'in liderleri Seyyid Kutup'un düşüncelerini benimsemişlerdir. Son dönemde Suriye'de Nusayri lider Beşer Esad'a karşı ayaklanma başlayınca, harici gruplar dışardan Suriye'ye girdiler. Bu aşırı gruplar Esad'ı devirmek için Batı tarafından desteklendi. Irak'ta ise daha önceden El-Kaide ile bağlantılı olanlar kuzeyde bazı bölgeleri ele geçirdiler. Ve böylece bir 'islam devleti' kurduklarını iddia ettiler. Sözde islam hilafeti ve halifesi El-Bağdadi'ye katılanlar ise Peygamberimizin (صلی الله علیه وسلم) tarifine tamamen uyuyorlar. hariciler, yaşları genç, cahil ve akılsız. Duygusal ve ilimsiz hareket ederler ve Şeriat ilimlerinden yoksundurlar. Bazı müslüman ülkelerin ve vatandaşlarının İŞİD'i desteklediğini iddia etmek doğru olamaz. Çünkü İŞİD bütün müslüman

liderleri ve ülkelerindeki vatandaşları tekfir etmekte, kafir olduğuna inanmakta. Onlara göre islamdan çıkıp kafir olanlar, müslüman olmayanlardan daha kötüdürler. Öldürülmeyi daha öncelikli olarak hak ediyorlar.

İŞİD vahşeti

İŞİD kafa kesmeyi meşru kılıyor ve bunu medyada görüntüleyerek övünüyor. Halbuki büyük alim İbn Şihab El Zuhri (ö. 124 H.) şöyle nakleder: "Hiç bir zaman Peygamberimize (صلی الله علیه وسلم) kesik bir baş getirilmemiştir. Bedir savaşında bile olmadı. Bir kere Halife Ebu Bekir'e (رضی الله عنه) getirildi. O da bunu yasakladı."⁷ Savaş esnasında esir düşmanlarının kafasını kesmek ve o kafaları ganimet gibi sergilemek islama haykırı olan bir eylemdir. Ne peygamberimiz (صلی الله علیه وسلم) ne de sahabeler böyle birşey yapmışlardır. İŞİD, Nusra ve diğer grupların Suriye ve Irak'ta birbirlerine karşı savaşıyor olmaları, birbirlerini tekfir edip öldürmeleri, onların delalet ve sapıklıklarını sergilemek için yeterlidir. Buda onların islam adına değil, para, şöhret ve yönetimi ele geçirmek için yaptıklarının delilidir. İslam onlar için sadece bir araçtır. Onlar islami sembollerini kirlenmiş amaçları için kullanan terör örgütlerinden başka birşey değildir.

- 1 İbn Hacer Feth Ül Bari (6/435)
- 2 İbn Maceh no 176
- 3 El Şeria s. 28
- 4 El Fasl Fil Milal el Ehva vel Nihal (5/98)
- 5 Minhec Es Sünne (5/248)
- 6 Minhec Es Sünne (6/116)
- 7 Beyhaki. Essünne elKübra 9/223

İslamın bu kötü niyetli hariciler ile hiçbir alakası olmadığını, bunların islamın emirlerinin tersini yaptıklarını, yukandaki metinde Peygamberimizin (صلی الله علیه وسلم) hadis ve rivayetleri ile açıkladık. Dini korumanın bir gereği olarak herkesin bu konuda uyanılması zaruridir.

Yazan: Abu İyad Amjad Rafiq

11/12/2014 tarihinde, türkçeye tamamen tercüme edilmiştir. (2. versiyon)

www.davetul-enbiya.com

TERÖR ÖRGÜTLERİ İŞİD VE EL KAİDE'YE KARŞI UYARI VE İSLAMIN ONLARA KARŞI TUTUMU

Hadisler ve Selefi Alimlerin görüşleri ışığında tekfiri ve harici gruplara reddiye

**" İŞİD VE EL KAİDE
TERÖRÜ İSLAMIN
EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR "**

Şeyh Abdül'Aziz Âli Şeyh
20/08/2014